



- Facebookmama's

- Tekst

> Reporters: Valeriya Miasnikova & Serena Passarelli - april 2018

**Margot**

Serena botst op een eigenaardig fenomeen. Moeder zijn in een vreemd land blijkt een mooie, maar soms eenzame aangelegenheid.

Serena

Daarom hebben de buitenlandse moeders die in België wonen groepen op Facebook gecreëerd om tips uit te wisselen. We ontmoeten 3 moeders die hun ervaring vertellen.

Chuen

Ik ben Chuen. Ik kom uit China. En ik ben 37 jaar oud. En ik heb een zoon van 2 jaar en 4 maanden.

Badria

Ik ben Badria. Ik ben een huisvrouw. Ik ben mama van 4 kinderen. Mijn oudste dochter is 25. Mijn tweede is 23. En mijn zoon is 21. En ik heb nog een kleintje van 8.

Samantha

Ik ben Samantha. Ik kom uit Italië en ik woon in al bijna 3 jaar in België. Ik heb twee kindjes: een jongen en een meisje.

Serena

Drie moeders in het tijdperk van sociale media. Ver van hun eigen land. Culturen en talen zijn verschillend. Maar de behoeftes van moeders dezelfde: antwoorden en adviezen van andere mama's zoeken. Zij organiseren ook evenementen voor de kinderen om de moedertaal te onderhouden. Om deze reden zetten de meeste moeders de computer aan en worden lid van een Facebookgroep.

Chuen

Ik ga mijn iPad meenemen en een bank zoeken om op mijn Facebook te kijken. Er zijn 51 leden in de groep. Dat kun je hier zien. Er zijn Chinese mama's met puur Chinese of half Chinese kinderen. En het idee is om hun Chinees te verbeteren. En dat is ook mijn idee voor mijn zoon. Ik vind Chinees een moeilijke taal. En de taal moet je kennen van als je een klein kindje bent.

Samantha

Ik heb veel mama's ontmoet. Met hen en van hen kan ik verschillende anekdotes vertellen. In het begin zeiden wij altijd "Alstublieft" in de plaats van "Graag gedaan".

Onze kinderen hebben dezelfde leeftijd en zij lachten altijd over onze foutjes en over de uitspraak. Wij gingen ook samen naar Londen. Het was leuk.

Serena

Voor een kind dat naar België verhuist, is het zeker gemakkelijker dan de mama's om contact te maken. Kinderen leren sneller. De sociale media spelen een belangrijke rol voor de moeders om te integreren.

Désirée

Ik ben Désirée en ik ben de dochter van Samantha. Ik ben 15 jaar. Bijna 3 jaar in België. Ik heb door mijn mama's verschillende andere Italiaanse families ontmoet. Het heeft wel geholpen op het eerste moment. Nu ben ik met meer Belgische vrienden dan Italiaanse.

Nu gaan we naar de salon om te vragen aan mijn broer wat hij aan het doen is. Hij is momenteel met een Italiaans meisje.

Fernando, wat zijn jullie aan het doen?

Fernando

Ik ben aan het basketten.

Désirée

En wat ben jij aan het doen?

Francesca

Niks. Gewoon Fernando aan het bekijken. Hoe hij speelt.

Fernando

Belgische vrienden zijn grappig, maar ook Italiaanse. En soms kan ik mijn moedertaal spreken met Italiaanse vrienden. Maar ik kan ook een andere taal spreken met Belgische vrienden: Belgisch. Soms kunnen we de spelletjes die wij in Italië doen, spelen. Die kennen dat niet. Of video's kijken die zij niet kennen. Die wij bekijken, of Italiaanse video's ofzo, of de twee.



- Facebookmama's



Wanneer kijk jij naar Facebook?
Hoe vaak?



- Facebookmama's



Speel jij spelletjes op Facebook? Welke?



• Facebookmama's



De 3 mama's gebruiken FB om te leren hoe ze best omgaan met hun kinderen.

Waarvoor gebruik jij FB?

Of waarom gebruik jij geen Facebook?



• Facebookmama's



Chat jij via messenger? Met wie? Waarover?



RADIO BABELONIË

• Facebookmama's



Koop jij soms iets via FB? Wat? Hoe?



RADIO BABELONIË

• Facebookmama's



Wat staat er op je tijdlijn? Vertel erover?



RADIO BABELONIË

• Facebookmama's



Gebruik jij emoji's op Facebook?
Vertel daarover?



RADIO BABELONIË

• Facebookmama's



Mogen je kinderen op Facebook?
Wat doen zij op FB?



RADIO BABELONIË

• Facebookmama's



Heb je soms ruzie op Facebook?
Krijg je soms boze reacties op Facebook?



RADIO BABELONIË

• Facebookmama's



Zet je alles open voor iedereen?
Of sluit je veel af voor anderen?



Check je soms mensen op FB om er meer over te weten te komen?



Gebruik jij ook andere sociale media dan Facebook?

Welke? Wat doe je daarmee?



RADIO BABELONIË

- Facebookmama's



Wat vind jij van Facebook?
Is dat goed? Slecht? Waarom?



RADIO BABELONIË

- Facebookmama's



De mama's worden
vriendinnen via Facebook.

Hoe maak jij vrienden?

Vertel over je vrienden op



RADIO BABELONIË

- Facebookmama's



Deze mama's ontmoeten elkaar in een Facebookgroep voor mama's in hun eigen taal.

In welke Facebookgroepen zit jij? Vertel erover?
Laat eens zien.



RADIO BABELONIË

- Facebookmama's



De mama's geven elkaar goede raad over de opvoeding van hun kinderen.
Wie geeft jou goede raad?